

Herinnering aan de dag
waarop we afscheid namen van

de heer

Eddy De Meester

Hij werd geboren te Berchem
op 25 mei 1972 en is onverwacht
in zijn woning van ons heengegaan
op 21 september 2021.

Een stil mens
met een groot hart
en kleine wensen.
Lieve man, begrijpend mens,
soms blij, soms moe.
Vrede was zijn wens.
Wie ik ooit pijn deed zo zei hij nog
vraag ik om vergeving.
Je moed van de laatste weken en
het heengaan laten een grote leemte
in ons wenend hart.
Dank u voor je grootheid
in kleine dingen.